

## Berlin mars 2012

Elever som läser tyska steg 3 eller 4 besökte den 19-23 mars Hohen Neuendorf och Berlin i samband med ett utbyte med Marie-Curie Gymnasium i Hohen Neuendorf. Sammanlagt deltar 18 elever i utbytet, 9 från Nynäshamns Gymnasium och lika många från Marie-Curie. Vi flög ner på måndagen med Air Berlin och möttes upp på Tegel flygplats av mottagande elever, föräldrar och lärare. Efter att de svenska eleverna blivit inkvarterade i respektive familj bjöd värdeleverna på bowling.



Kupolen på Riksdagshuset

På tisdagen samlades vi vid Brandenburger Tor och promenerade därifrån till Riksdagshuset där vi lyssnade på ett föredrag i plenisalen om Tysklands politiska system, partier samt byggnadens historia och arkitektur. Självklart besökte vi även glaskupolen och blickade ut över Berlin. Efter riksdagsbesöket promenerade vi längs Ebertstrasse, där muren tidigare stod, och stannade till vid Judiska Monumentet, en 19.000m<sup>2</sup> stor yta bestående av 2711 rektangulära betongpelare av varierande höjd.



**Förintelsemonumentet**

Frau Miehe, en av de mottagande lärarna från Marie-Curie Gymnasium gav en kort presentation av platsen och berättade lite hur arkitekten Peter Eisenman tänkt. Slutmålet denna dag var *Topographie des Terrors*, en alldeles nyöppnad utställning om Hitlers maktapparat. Tisdagens kvällsaktivitet bjöd på spridda skurar, allt från ishockey och volleyboll till egen chokladtillverkning.



**Berlinmuren**

Berlinmuren är fortfarande en stor del av stadens historia även om det inte finns så mycket kvar av den, men vid Bernauer Strasse kan man se den helt intakt, såväl den kända yttre muren mot Västberlin som den inre muren och dödsremsan däremellan. På onsdagen fick vi en mycket uppskattad guidad visning och såg 2 korta dokumentärfilmer i anslutning till rundturen.

Efter en picknick i Mauerpark tog vi oss ner till Potsdamer Platz och åkte upp i Kollhoff-Tower, där man kan besöka *Panoramapunkt* på 25e våningen. Med Europas snabbaste hiss tog färden upp 20 sekunder och lock i öronen ingick i priset. På kvällen spelades det beachvolleyboll i Oranienburg.



**Marie-Curie gymnasiet**

Lektionerna börjar tidigt i Tyskland och 07:30 på torsdagsmorgonen var det dags för våra elever att besöka Marie-Curie på riktigt. Efter 5 lektioner av varierande slag begav vi oss till koncentrationslägret Sachsenhausen och fick även här en guidad visning av Frau Mieke, som till vardags undervisar i tyska och historia på Marie-Curie. Vi besökte bl. a. patologin, där man utförde medicinska experiment på såväl vuxna som barn, arkebuseringsgraven, appellplatsen samt en barack, där vi fick se hur fångarna bodde. Vi provade även att promenera den sträcka där fångarna tvingades gå fram och tillbaka i timmar i syfte att testa hållbarheten på soldaternas kängor. Det var tunga steg för oss alla och det märktes tydligt på eleverna att de berördes av det vi såg. Dagen avslutades med grillning i trädgården hemma hos en av de tyska eleverna.

Efter en intensiv vecka, trötta och lite försenade landade vi på Arlanda fredag eftermiddag för vidare transport mot Södertörn. Nu ser vi fram mot återbesöket i september då vi naturligtvis ska visa det bästa av Nynäshamn, skärgården och Stockholm.

Anneli och Ola